

Uit de kom Ruben L. Oppenheimer

'LEEFBAARHEID ARMSTE WIJKEN HOLT ACHTERLUIT'



TEKST: ROB MULDER OOK ZELF DE TEKST BEDINKEN? DOEL MIE OP FACEBOOK.COM/UITDEKOM

OPINIE

Ik ben nog steeds links en nu vóór kernenergie

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff brak deze week een lans voor kernenergie. Ook 'links' moet zich erin verdiepen en oude opvattingen op de helling zetten. Dat vindt **Mirjam Vossen**. „En ik sta niet alleen.”

Als tiener streed ik in de jaren 80 tegen kernenergie. Samen met mijn vriendinnen demonstreerde ik op het Malieveld tegen kernwapens. We droegen buttons met 'Kernenergie? Nee bedankt'. En we stemden op wat vandaag GroenLinks heet. Kernenergie, dat was iets voor CDA'ers en VVD'ers. Kernenergie was rechts.

Dertig jaar later lijkt er weinig veranderd. De partij die kernenergie het stevigst omarmt, is de PVV. Ook de VVD toont zich weer voorstander. Eerder deze week brak VVD-leider Klaas Dijkhoff in *Nieuwsuur* een lans voor kernenergie. Het CDA houdt eveneens de deur voor kernenergie open. GroenLinks, D66 en CU zijn tegen.

Nieuwsgierig

Maar ik ben inmiddels voor. Toch ben ik nog steeds links. De afgelopen dertig jaar stoffte ik mijn ideeën over kernenergie stevig af. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door een artikel over de gevolgen van de kernramp in Fukushima. Tot mijn verbijstering had die niet tot slachtoffers geleid. Wat, zo dacht ik, klopt er nog meer niet over

wat ik van kernenergie denk te weten? Al lezend ontdekte ik dat CO₂-vrije kernenergie een uitstekend wapen is tegen klimaatverandering. Ook blijkt kernenergie veiliger dan elke andere vorm van energie.

Inmiddels denk ik dat kernenergie, met zon en wind, kan bijdragen aan veilige, goedkope en schone energie voor iedereen. En ik sta niet alleen. Sinds enkele maanden ben ik betrokken bij de



De kernramp in Fukushima leidde tot mijn verbijstering niet tot slachtoffers

Nuclear Pride Coalition, een internationale burgerbeweging die zich uitsprekt vóór kernenergie. Afgelopen maand organiseerden wij in het centrum van München een actie voor het behoud van Europese kerncentrales.

De jongste deelnemers waren een jaar of 20, de oudste boven de 80. Onder hen waren milieu-activisten, ingenieurs, duurzame

energie-experts, studenten, gezondheidswerkers en muzikanten. Hoe divers de club ook was, vrijwel iedereen plaatste zichzelf politiek gezien 'links van het midden'. En met zijn allen weten wij niet meer op wie we moeten stemmen.

Onze idealen zijn niet veranderd. We vinden nog steeds dat iedereen, wereldwijd, toegang moet krijgen tot betaalbare en veilige energie. We vinden nog steeds dat klimaatverandering een groot probleem is. Maar geen enkele partij 'links van het midden' lijkt zich in de feiten te willen verdiepen.

Groen en sociaal

Na de uitspraak van Dijkhoff in *Nieuwsuur*, sloot D66-leider Rob Jetten zich bij voorbaat af voor kernenergie. Terwijl juist D66, als rationele, groene en sociale partij zou moeten openstaan voor nieuwe inzichten. We kunnen alleen maar raden waarom: angst voor de weerstand van kiezers? De omgekeerde gedachte is nog niet tot politici doorgedrongen: omarmen van kernenergie kan ook stemmen opleveren. Juist links van het midden.

Mirjam Vossen is sociaal geograaf.

KERNENERGIE

Betrek thorium nu in de energiediscussie

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff bracht deze week de discussie over nieuwbouw van kerncentrales terug. Zijn proefballoon werd niet onmiddellijk doorgeprikt. Eén lezer vindt dat het gebruik van thorium in de plannen betrokken moet worden.

Willen we voorlopen, dan is dit het moment

Kernenergie. Gelukkig, kernenergie is weer bespreekbaar. Behalve aan de klimaat tafel. Aan die tafel nemen kennelijk geen deskundigen in kernenergie deel. Deze 'tafelgenoten' zijn politiek gericht met gekleurde opdrachten. De aanbevelingen van de klimaat tafel leiden tot verdienmodellen: werk voor de branches van warmtepompen, installatie en aanverwante leveranciers gericht op het niet uitvoerbare plan 'Nederland van het gas'. Besteed alle inspanning en geld aan het definitief ontwikkelen van vraag naar elektriciteit. Schoon opgewekt door kernenergie. De klimaat tafel moet zich nú richten op het aanbevelen van een aantal locaties. De regering moet de ont-

wikkeling stimuleren en financieren. Laat bekwaame technici kijken bij de recente ontwikkelingen van de bouw van centrales. Het is de hoogste tijd! Nederland wil toch voorop lopen? *Wim A. Bode, Papendrecht.*

Neem voor die 8 miljard Chinese zonnepanelen

De VVD gooit een balletje op: Een kerncentrale bouwen, omdat we de CO₂-doelstelling niet halen? Als ik kijk wat dat gaat kosten (minimaal 8 miljard euro) en hoe lang dat zou gaan duren vóór de centrale stroom levert, zeg ik: stop die nonsens, koop voor die 8 miljard Chinese zonnepanelen. Die zijn goedkoop nu de EU zijn importheffing afgeschaft heeft, en leg die gratis op onze daken.

Hebben we overmorgen schone, stroom en niet pas over tien jaar radioactieve prik.

Martin van Raay, Culemborg.



▲ Kerncentrale in Borssele. Klaas Dijkhoff pleit voor bouw van nieuwe centrales. FOTO ANP

Met thorium zijn we uniek in de wereld

Als we toch naar kerncentrales gaan, kies dan nu voor de nieuwe vorm: het veel veiligere thorium. Dit is een kans voor Nederland om daar als eerste mee te beginnen. Minder problemen en uniek in de wereld. Laten we daar nu eens voor gaan.

Ruud Kraan, Aalsmeer.

BRIEF VAN DE DAG

In de BS zaten veel personen die zich eens lekker konden uitleven

Lees het boek *De Bijzondere Rechtspleging van H. Eefling, uitgevoerd in de jaren 1944-1952*.

De Bijzondere Rechtspleging was volgens koningin Wilhelmina en de regering in Londen nodig om alle collaborateurs en NSB'ers te straffen, en om een bijtjesdag te voorkomen. Deze rechtspleging was buiten de grondwet om, en dus onwettig. Mensen werden opgepakt en zonder vorm van proces vastgezet. Van een advocaat was geen sprake. Hoezo mensenrechten? Hoe waar is die uitspraak van die moeder die

zei: 'Ach kind, na de oorlog is iedereen in het verzet gegaan'. (AD 31-10).

Prins Bernhard

Het actieve verzet telde ongeveer 7000 personen, na de oorlog telden de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten, waarvan Prins Bernhard de bevelhebber was, ongeveer 200.000 personen. Het merendeel van de bevolking hield zich tijdens de oorlog ge-deisd, hoewel Wilhelmina dacht dat er veel meer in het verzet zaten. En wat die strijdkrachten na de bevrijding hebben uitgespookt in de gevangnissen en kampen, is niet best. Natuurlijk gold dat

niet voor iedereen. De politie was nog niet gezuiverd en speelde nog geen rol. Het Militair Gezag was vooral een administratief apparaat, en had niet veel gezag. In de BS zaten veel personen die daar niet thuishoorden, maar zich daar eens goed konden uitleven. Wat daar na de oorlog is gebeurd, is doodgezwegen. We hoorden alleen over de gemene Duitsers, NSB'ers en collaborateurs. Maar voor wat in de kampen en gevangnissen na de oorlog is gebeurd, kunnen wij ons nog diep schamen.

C.L. Schong, Lelystad.